



Eeuwen en bedelingen

Nw Buinen Bijbelstudiedagen - Grote lijnen van Gods plan (3/11/24 & 12/1/25)

Galaten 1:4 "... Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld (= eeuw) ..."

Eeuwen

Galaten 1:4 "... Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige boze *eeuw / aioon* ..." (letterlijk)



2 Korinthe 4:4 "Van hen, de ongelovigen, *geldt* dat de god van deze eeuw *hun* gedachten heeft verblind ..."



Efeze 1:21 "... elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld (= eeuw), maar ook in de komende"



Efeziërs 2:7 "... opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen ..."



Prediker 1:10 "Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn" (Statenvertaling)



Kolossenzen 1:26 "... het geheimenis, dat eenaf de eeuwen en vanaf geschiedte verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen" (letterlijk)



Een aioon / olam bevat de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de wereld die tijdens die eeuw bestaat. Een aioon / olam is het *besturingssysteem*.



2 Petrus 3:5 en 6 "Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan ..."



Openbaring 21:1 "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
..."



2 Petrus 3:7 "... de hemelen die er nu zijn, en de aarde ..."



Naast *eeuwen* zijn er ook *bedelingen* / *bedieningen*. Binnen zo'n bedeling gaat God op een bepaalde manier met de mens om.





Eeuwen en bedelingen

Nw Buinen Bijbelstudiedagen - Grote lijnen van Gods plan (3/11/24 & 12/1/25)