

De eerste brief van de Apostel Paulus aan Timotheüs

Geschreven tussen 64 en 67 na Christus in de korte periode tussen zijn twee gevangenschappen.

61-63 na Christus, huisarrest in eigen gehuurde woning.

In deze periode schreef Paulus de brieven aan de Efeziërs, de Colossenzen, Filemon en de Filippenzen.

64-66 na Christus, Paulus tijdelijk vrij man

Na vrijlating uit de 1^e gevangenschap schrijft Paulus de eerste brief aan Timotheüs en de brief aan Titus.

67-68 na Christus, gevangenschap in boeien.

Tijdens zijn 2^e gevangenschap schreef Paulus zijn tweede brief (en tevens laatste geschrift) aan Timotheüs en is, naar men aanneemt, in 68 na Christus geëxecuteerd onder de Romeinse keizer Nero.

Structuur van de brief

- A. 1:1 en 2 Lofprijzing.
- B. 1:3-20 Vermaning. Praktisch.
- C. 2:1-3:13 Onderricht en discipline.
- D. 3:14 en 15 Voorgenomen komst en de tijd tot die komst.
- E. 3:16 Het geheimenis van de godsvrucht.
- E. 4:1-12 Het geheimenis van de ongerechtigheid.
- D. 4:13-16 Voorgenomen komst en de tijd tot die komst.
- C. 5:1-6:2 Onderricht en discipline.
- B. 6:3-21a Vermaning. Praktisch. Dankzegging.
- A. 6:21b Lofprijzing.

Waarschuwing 1 'Geen andere leer'

3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen,

4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.

1 Timotheüs 1:3,4

Waarschuwing 2: Afvalligheid in latere tijden

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen

1 Timotheüs 4:1

'Godsvrucht'

- Grieks: 'eusebia'
- Van: 'eu' = 'juist' en 'sebomai' = vereren

'Juiste verering'