



**De gelovige als sportman  
jagen naar de prijs!**

20-06-2021 | Nieuw-Buinen

# Inleiding

- De goede strijd
- De basishouding
- De renbaan
- De training
- Het doel
- De prijs



# De goede strijd



Ik heb de goede **strijd** gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden (2Tim.4:7).

Strijd (agōna): strijd

In klassiekgrieks betekenisverschuiving: 'samenkomst' → 'Samen gestroomd publiek bij een wedstrijd' → wedstrijd, strijd, gevecht.

→ Fil.1:30, Kol.2:1; 2Thes. 2:2; 1Tim.6:12; 2 Tim.4:7; Heb.12:1

Heb.12:1: De **wedloop** lopen die voor ons ligt!

# De goede strijd

Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, **opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen**, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade (Hand.20:24).

De goede strijd gestreden, en mijn **loop** ten einde gebracht

De wedloop en de bediening van Paulus gaan hand in hand samen!

# Basishouding: Meer dan overwinnaar!

Maar in dit alles zijn wij **meer dan overwinnaars** door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom.8:).

Nikao + huper → Hyper-overwinnende  
Nikao = overwinnaar bij oorlog of worsteling



# Basishouding: Meer dan overwinnaar!

Maar **in dit alles** zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom.8:37).

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

**Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?** (:35)

Want ik ben ervan overtuigd dat noch **dood**, noch **leven**, noch **engelen**, noch **overheden**, noch **krachten**, noch **tegenwoordige**, noch **toekomstige dingen**, noch **hoogte**, noch **diepte**, noch **enig ander schepsel** ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (:38,39)



# De renbaan

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar [dat slechts] één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u [die] verkrijgt.

En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu [doen dat] om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke [te ontvangen].

Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel [en] ik vecht zó met de vuist dat ik niet [maar wat in de] lucht sla (1Kor.9:24-26).

Renbaan (stadiōi): stadion, stadie, renbaan

→ Betekenis renbaan ontleent aan de afstand van een stadie.

→ Renbaan stadion Olympia had renbaan van ongeveer een stadie

→ NB Paulus stelt niet dat er maar een prijs is, maar spreekt over u (meervoud)

# De training

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en **oefen** uzelf in de godsvrucht (1Tim.4:7).

Oefen (gumnaze): Oefenen, trainen  
(gumnos): naakt  
(gumnasion): plaats om naakt te zijn

Oude grieken sportten naakt:  
Ook olympische spelen onder aan de Olympus werden naakt bedreven ter ere van Zeus





# De training

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de **godsvrucht** (1Tim.4:7).

Godsvrucht (eusebian): eerbiedigheid, vroomheid, godsvrucht (gottesfurcht).

→ Goede eerbied → in de juiste verhouding tot God staan.



# Het doel

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik **jaag ernaar** om het ook te **grijpen**. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding [doe ik]: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, **jaag ik** naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus (Fil.3:12-14).

Studiebijbel: 'jagen naar' en 'grijpen' zijn termen uit de sportwereld.

Waarom? → Christus heeft Paulus gegrepen!

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.  
Wij jagen en grijpen, omdat Hij ons eerst gegrepen heeft



# Het doel

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding [doe ik]: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: **de prijs van de roeping van God**, die van boven is, in Christus Jezus (Fil.3:12-14).

De prijs van Zijn roeping: Aan Zijn roeping (het is Zijn werk!) zit een prijs verbonden (vgl. de hoop van Zijn roeping)

→ Dat is het enige wat telt en onze focus dient te zijn!

# De Prijs

Verder is voor mij weggelegd **de krans van de rechtvaardigheid** die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2Tim.4:8).

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:  
God is geopenbaard in het vlees,  
is gerechtvaardigd in de Geest,  
is verschenen aan de engelen,  
is gepredikt onder de heidenen,  
is geloofd in de wereld,  
is opgenomen in heerlijkheid (1 Tim.3:16).

