



**Het betrouwbare Woord**  
alle aanneming waard!  
08-01-2023| Nieuw Buinen

# Inleiding

- *inleiding*
- *5x een betrouwbaar Woord*
- *samenvatting*

*Het betrouwbare Woord*

# Jesaja 40:6,7

*Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld  
Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras (Jes.40:6,7).*

Vgl. Psalm 137! → Aan de rivieren van Babylon



*Het betrouwbare Woord*

# Jesaja 40:8

*Het gras verdort, de bloem valt af,  
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig (Jes.40:8).*

bestaan = opstaan

*Het betrouwbare Woord*

# Een betrouwbaar Woord 1/5

**Dit is een betrouwbaar woord** *en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben (1Tim.1:15).*

Let. Betrouwbaar is het Woord

*Het betrouwbare Woord*

# Een betrouwbaar Woord 1/5

*Dit is een betrouwbaar woord **en alle aanneming waard** dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben (1Tim.1:15).*

Aanneming: hartelijk ontvangst, instemming

*Het betrouwbare Woord*



# Een betrouwbaar Woord 1/5

*Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard **dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben (1Tim.1:15).***

Betrouwbaar Woord:

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken

*Het betrouwbare Woord*

# Een betrouwbaar Woord 2/5

*Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk (1Tim.3:1).*

Betrouwbaar is het woord.  
Betrekken op voorgaande verzen (1Tim.2:13-15)

*Het betrouwbare Woord*



# Een betrouwbaar Woord 2/5

*Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.  
En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.  
Maar zij zal in [de weg van] het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, [gepaard] met bezonnenheid (1Tim.2:13-15).*

Niet *door* als middel, maar er *doorheen* (omstandigheid)  
(vgl Rom.8:18 e.v.)

Betrouwbaar woord

'Ondanks' het baren zal de vrouw zalig worden.

*Het betrouwbare Woord*

# Een betrouwbaar Woord 3/5

*Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.  
Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad,  
omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die  
een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de  
gelovigen.  
Beveel deze dingen en onderwijs ze (1Tim.4:9-11).*

## Betrouwbaar Woord:

- Onze hoop is op de Levende God
- Hij is een behouder van alle mensen
- In het bijzonder van gelovigen

# Een betrouwbaar Woord 4/5

*Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met [Hem] gestorven zijn, zullen wij ook met [Hem] leven (2 Tim.2:11).*

Betrouwbaar is het woord! 2:8-10

*Het betrouwbare Woord*

# Een betrouwbaar Woord 4/5

*Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. (2 Tim.2:8-10).*

Paulus verdraagt alles met oog op de komende zaligheid!  
als we met Hem gestorven zijn...zullen we met Hem leven.  
Betrouwbaar woord:  
als we met Hem gestorven zijn...zullen we met Hem leven.

# Een betrouwbaar Woord 5/5

*Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij [anderen] voorgaan [in het doen van] goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen (Tit.3:8).*

Betrouwbaar is het woord: Titus 3:4-7

*Het betrouwbare Woord*

# een betrouwbaar Woord 5/5

*Maar toen de goedertierenheid van God, **onze Zaligmaker**, en [Zijn] liefde tot de mensen verschenen is, **maakte Hij ons zalig**, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. (Tit.3:4-7)*

## Een betrouwbaar woord:

Onze zaligmaker maakte ons zalig vanwege Zijn mensenliefde en barmhartigheid

→ Hij maakte ons door Zijn genade erfgenamen

*Het betrouwbare Woord*



# Samenvattend

## 5x een betrouwbaar woord:

- Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken (1.Tim.1:15)
- 'Ondanks' het baren zal de vrouw zalig worden (1Tim.3:1)
- Onze hoop is op de Levende God, de behouder van alle mensen, in het bijzonder van gelovigen (1Tim.4:9)
- Als we met Hem gestorven zijn, zullen we met Hem leven. (zaligheid voor uitverkorenen) (2Tim.8:11)
- Onze zaligmaker maakte ons zalig vanwege Zijn mensenliefde en barmhartigheid  
→ Hij maakte ons door Zijn genade erfgenamen (Tit.3:8)