

Hoe (on)bekend is God?

Als je de Bijbel (niet) opent





Logica

Aanname 1: Alle mensen zijn sterfelijk.

Aanname 2: Socrates is een mens.

Conclusie: Socrates is sterfelijk.

Houden van wijsheid

(filo = houden van, sophia = wijsheid)

Welke wijsheid vind je

als je de Bijbel niet opent

Filosofie

Epicurisme

"Als wij er zijn, is de dood er niet, en als de dood er is, zijn wij niet"

Epicurisme

Doel

ataraxia (gemoedsrust)

- pijn vermijden
- genot na te streven

Ontstaan

het heelal bestaat uit lege ruimte en atomen

Dood

zijn wij niet

Lot

niets is voorbeschikt

Stoa

Doel

Apatheia

- vrij van menselijke passies en emoties

Dood

wordt je opgenomen in de Universele Ratio

Ontstaan

Ratio heeft alles in samenhang geplaatst

Lot

alles is van tevoren door de Ratio vastgelegd

Religie

goed geluisterd

Griekse veelgodendom

- Prometheus boetseerde de mens uit **klei** en schonk de mens **goed en kwaad**.
- Vervolgens blies **Pallas Athene** er leven in (geest)
- In het begin werden mensen ouder, maar dit leidde tot **een zondvloed**
- Er zijn **twalf** Olympische goden

Highlights

- **oppergod:** Zeus
- **tempels:** daar werd hij vereerd
- **Griekse goden:** iedere god één of meer functies
- **Hermes:** hemelse boodschapper van de goden
- **“letterlijk” Onderwereld (je moet langs een rechter)**
 - goed leven: Elysische velden
 - slecht leven: Tartarus
 - neutraal: velden van Aphodel

Welke wijsheid vind je

als je de Bijbel niet opent

Paulus in Athene

Handelingen 17:15-18



Paulus op de Areopagus (v19)



Paulus op de Areopagus (v20-29)

Tot zover

Epicurist: zijn we kwijt

Stoïcijn & Grieks veelgodendom

- misschien wat twijfel,
- maar kunnen aardig mee

Paulus op de
Areopagus
(v30-31)

Paulus op de Areopagus (v32-34)

in geen
mensenhart
opgekomen is
(1 Kor 2:7-9)

Wat nou als iemand zegt:

- ik kijk om me heen
- ik zie dat er een God is
- en ik denk dat het ook wel goed komt

Plan staat in de sterren (Psalm 19:2)

en de Zoon dus ook

Geloof

"Als wij er zijn, is de dood er niet, en als de dood er is, zijn wij bij Hem"

Geloof

Doel

de vrede van God, die alle begrip te boven gaat (Fil 4:6)

Ontstaan

door Hem zijn alle dingen geschapen (Kol 1:16)

Dood

Ik ben de Opstanding en het Leven (Joh 11:25)

Lot

goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft (Efeze 2:10)