

Galaten 2:4

Valse broeders



Tekst

“Daarna ging ik, na verloop van veertien jaar, weer naar Jeruzalem... en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen... en [dat] ter wille van de binnengedrongen **valse broeders**, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven” (Gal.2:1,4-5, HSV)

Vals = nep

Pseudadelphoi is het woord dat Paulus in Gal.2:4 voor “valse broeders” gebruikt.

Het voorzetsel *pseudo* betekent niet: “gemeen” of “kwaadaardig”. Het betekent: “onecht” of “namaak”.

In Syrië en Cilicië (en later ook in Galatië) waren er mensen aangekomen die broeders leken te zijn, maar in werkelijkheid waren ze dat niet!

Broeders

Het Griekse woord *adelphoi* betekent niet: broers, maar: “broers en zussen”, “leden van hetzelfde gezin”.

Uit het woord *pseudadelphoi* kun je dus niet afleiden dat alle valse broeders mannen waren. Er kunnen ook vrouwen of echtparen onder hen zijn geweest.

Hun leer (1)

Uit Paulus' brief blijkt wat "valse broeders" beweerden.

1. Zij "*wilden de heidenen dwingen om op Joodse manier te leven*" (Gal.2:14) . Ze zeiden:

'Wie rechtvaardig wil zijn (aan Gods bedoelingen wil beantwoorden), moet zich aan de **spijswetten** (Lev., Deut.) houden. Die kan **niet** samen eten met mensen die zich daar niet aan houden" (Gal.2:11-14)

Hun leer (2)

2. Zij eisten dat gemeenteleden ***“zich aan dagen, maanden, tijden en jaren zouden houden”*** (Gal.4:10).
Ze zeiden dus:

“Om rechtvaardig te zijn (om aan Gods bedoelingen te beantwoorden) moet je de sabbat, de nieuwe maansdagen, Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest vieren. Je moet je bovendien houden aan het sabbatsjaar en het jubeljaar”.

Hun leer (3)

3. Ze zeiden: ***“Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden”***
(Gal.5:2-12, Gal.6:15, vgl. Hand.15:1)

KORTOM: “Christenen behoren zich van de wereld te onderscheiden: door niets onreins te eten of te drinken, door op bepaalde dagen te rusten en door zich te laten besnijden”.

Paulus' 1^e tegenwerping

“Wij [=ik en mijn medewerkers] zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; [Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof **van** Jezus Christus, zo hebben wij ook **in** Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof **van** Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden” (Gal.2:15-16,SV)

Wij weten

Paulus vat de “waarheid van het evangelie” in Gal.2:15-16 zó samen:

1. “Wij weten dat **de mens** [=óók de Jood!] niet gerechtvaardigd wordt uit wets-werken, maar door het geloof [=de trouw] van Jezus Christus”, want:
2. “Uit wets-werken zal **geen vlees** [=geen enkel mens] gerechtvaardigd worden”

Weten WIJ het?

"De mens wordt niet gerechtvaardigd uit wetswerken, maar door de trouw van Jezus Christus"

Weten **WIJ** dat?

Zeg niet te snel "ja"...



Zekerheid?

Als je aan christenen vraagt: Waarom denkt u dat u gered bent, hoe weet u dat?, dan krijg je vaak te horen:

“Ik heb voor Jezus gekozen...”

“Ik heb me in gehoorzaamheid aan Gods gebod laten dopen...”

“Ik dien de HERE, terwijl de rest van mijn familie nergens aan doet”

Schokkend

Wie zulke antwoorden geven, menen dat ze door een “wetswerk” zijn behouden (de keuze die ze hebben gemaakt, het ritueel waaraan ze zich hebben onderworpen, hun ijver voor God)

Ze ontlene hun heilszekerheid dus **niet** aan de trouw van Christus! (in ieder geval niet **alleen** daaraan)

Opdrachten

Als een bezoeker van een christelijke samenkomst zegt: “Ik ben de Bijbel gaan lezen en ik geloof dat Jezus de Messias is, hoe kom ik nu verder?” dan krijgt zo iemand vaak te horen:

- Je moet je laten dopen.
- Je moet je aansluiten bij een gemeente.
- Je moet de diensten op zon- en feestdagen trouw bezoeken en op zondag rusten.

Ai...

Dat antwoord lijkt sterk op wat de “valse broeders” in Paulus’ tijd zeiden:

- Je moet je laten besnijden.
- Je moet laten zien dat je bij Gods volk hoort door koosjer te gaan eten.
- Je moet de sabbat houden en de hoogtijden van de HEERE vieren.



Paulus' antwoord

Bijna niemand geeft het Bijbelse antwoord:

“Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis” (Hand.16:31, Telos)

(Vertrouw op de opgestane, levende Heer. Roep Hem aan. **Hij** zal u en uw gezin redden)

Paulus' 2^e tegenwerping

“Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Gal.2:21)

Het Bijbelwoord genade betekent: onverdiende goedheid. En Paulus schreef: “als er gerechtigheid door wet zou zijn”. Door enig gebod te gehoorzamen. DE wet staat niet in de oorspronkelijke tekst.

Teniet

"Ik doe de genade van God niet teniet..." (Gal. 2:21)

Wie zegt: "Mooi dat u in Jezus gelooft, maar om rechtvaardig te zijn moet u nu..."

doet de genade van God **TENIET** !

Want als wat zo iemand zegt waar zou zijn, rust ons behoud niet (alleen) op Gods onverdiende goedheid, maar (voor een deel ook) op onze eigen werken.

Tevergeefs gestorven

"Als er gerechtigheid door wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven" (Gal. 2:21)

Als een mens door iets te **doen** een rechtvaardige zou kunnen worden, was Christus voor niets gestorven. De wet die door God is gegeven vertelde de mens immers al wat hij moest doen! Toch moest Christus sterven voor onze zonden (Jes.53:10-11, 1 Kor.15:3, 1 Petr.2:24)

Gods genade teniet

Vandaag zeggen mensen tegen hun zoekende medemensen dat die allerlei dingen moeten doen om een échte christen te zijn:

- Zich laten dopen
- Zich aansluiten bij een kerk
- Zich ver houden van werelds vermaak
- Zich storten op evangelisatie
- Zich aan de 10 groene geboden houden...
(enzovoort)

Geen genade meer (1)

Wie zoiets zeggen, beweren dat een gelovige iets moet *doen* (bepaalde regels moet gehoorzamen, een werk moet verrichten) om in Gods oog aanvaardbaar te zijn.

Behoud is dan *niet meer gratis*, ook al is het werk maar een kleinigheid. De zondaar draagt dan zijn steentje bij, en zonder dat steentje wordt hij niet gered. Zo'n leer doet Gods genade **TENIET** .

Geen genade meer (2)

“Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer”
(Romeinen 11:6).

Wie op grond van de Schrift onderwijst dat behoud door **genade** is, kan daar niet op laten volgen dat een mens iets moet **doen** om gered te worden. Want dan is de redding geen onverdiende goedheid meer. Genade staat **tegenover** werken.

Paulus' 3^e tegenwerping

“En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want: de rechtvaardige zal uit het **geloof** leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen **doet**, zal daardoor leven” (Gal.3:11-12).

De apostel haalt hier twee Bijbelteksten aan: Habakuk 2:4 en Leviticus 18:5.

Citaten

In Habakuk 2:4 staat:
“De rechtvaardige zal
door zijn **geloof** leven”.

Maar Leviticus 18:5 zegt:
“Mijn verordeningen en
Mijn bepalingen moet u
in acht nemen. De mens die ze **houdt**, zal erdoor
leven...”.



Paulus' conclusie

De wet belooft leven aan de mens die Gods bepalingen houdt. Maar het volk van de wet werd telkens opnieuw getroffen door de vloek! Toen de ballingschap naderde zei de HEERE, dat de rechtvaardige zou leven door *geloof*. Daaruit leidde Paulus af...

“De HEERE sprak over leven door geloof omdat geen enkel zondig mens erin slaagt om Zijn verordeningen en bepalingen volkomen te houden”.

Geloof en werken

Niet alleen in de Galatenbrief (Gal.3:11-12) maar ook in de Romeinenbrief (Rom.4:5) stelt Paulus geloof tegenover werken:

“Bij hem echter die *niet* werkt, maar *gelooft* in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid”.

Wie op God vertrouwt (en op Hem alléén) wordt door de Schepper beschouwd als een rechtvaardige.

Paulus' 4^e tegenwerping

"U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen" (Gal.5:4).

Ook hier ontbreekt weer het bepaald lidwoord voor het woord "wet". Wie door "**een** wet" (welke dan ook) gerechtvaardigd wil worden, is los van Christus, behoort niet tot Zijn lichaam, deelt niet in Zijn zegen!

Losgeraakt

“U bent van Christus losgeraakt” is nog altijd “een knuppel in het hoenderhok”.

Want velen ijveren in Christus' naam voor leefregels. “Wie voor een christen wil doorgaan”, zeggen zij, “moet *minstens* dit-of-dat doen”. En de toehoorders knikken instemmend, want ze vinden dat “het geloof een christen best wat mag kosten”.

Paulus' oordeel

Wij zijn geneigd om mensen die ijveren voor bepaalde rituelen of voor christelijke leefregels te beschouwen als toegewijde christenen. Maar volgens Paulus zijn zulke mensen van Christus **losgeraakt**. Christus zal voor hen van **geen nut** zijn (Gal.5:2,4).

Als dát geen scherpe terechtwijzing is...

Terug naar Gal.2:4

Wie is écht mijn broeder? (of zuster?)

Je zou kunnen antwoorden: “Wie in de Here gelooft en Hem oprecht lief heeft”. En dat is beslist waar.

Maar je moet dan wel beseffen wat: “Wie in de Here gelooft” volgens de Bijbel betekent. Het betekent:

“Wie alles alleen van **Hem** verwacht, en **niets** van eigen werken, keuzes of prestaties”

Gal 2:4 en 5:2-4

Het denkbeeld dat ons behoud (of de redding van de wereld) berust op iets dat wij doen of hebben gedaan, is géén onschuldige dwaling.

Wie zoiets denkt valt ***buiten*** Gods genade en is van Christus ***losgeraakt***.

Paulus noemt wie dit leren "***namaak-broeders***". Ze spreken over Christus maar ze behoren niet tot Zijn lichaam.

2 Tim.2:24-25

Aan zijn medewerker Timotheüs schreef Paulus wel:

“Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen... Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen...” (2 Tim. 2:24-25)

Besluit

Nepbroeders kunnen dus *echte* broeders worden (doordat God hun ogen opent, hun bekering geeft).

Wij behoren bezorgd over hen te zijn.

We mogen beslist niet met hen meepraten of instemmend knikken bij wat ze zeggen. Als we de gelegenheid krijgen, mogen we hun vertellen hoe de vork in de steel zit.