

# “Met Christus” (of: “met Hem”)

in de brieven van Paulus

Waar vermeld?

In welk verband?

Betekenis?

# Acht uitdrukkingen

Met Christus:

1. Gekruisigd
2. Gestorven
3. Begraven
4. Opgewekt
5. Levend gemaakt
6. Gezet in de hemelse gewesten
7. Geopenbaard in heerlijkheid
- [8. Regeren]

# 1. Gekruisigd

- “Ik ben *met Christus gekruisigd*” (Gal.2:20).
- “...Wie van Christus zijn, *hebben* het vlees met zijn hartstochten en begeerten *gekruisigd*” (Gal.5:24)
- “Dit *weten* wij toch, dat onze oude mens *met Hem gekruisigd is*, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen” (Rom.6:6).
- “Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij *gekruisigd is*, en *ik voor de wereld*” (Gal.6:14).

# Met Christus gekruisigd

Wat vaststellingen:

- A. Is *beeldspraak*. Paulus en wij werden niet letterlijk op Golgotha gekruisigd. Dat gebeurde alleen met de misdadigers die naast Hem hingen.
- B. Is toch *een feit*. Paulus zegt: “Ik *ben* met Christus gekruisigd”. “Wij weten dat onze oude mens met Hem gekruisigd *is*”. “Wie van Christus zijn, *hebben* het vlees gekruisigd”. “Door Christus *ben* ik voor de wereld gekruisigd”.
- *Paulus zegt NIET: “We moeten onze oude mens dagelijks kruisigen”. Want die is met Christus gekruisigd, op Golgotha!*

## 2. Gestorven

- “Als wij nu *met Christus gestorven* zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom.6:8)
- “Als wij *met Hem gestorven* zijn, zullen wij ook met Hem leven” (2 Tim.2:11)
- “Als Één voor allen gestorven is, dan zijn zij *allen gestorven*” (2 Kor.5:14)
- “U bent *gestorven* en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kol.3:3)

## 2. Gestorven

- “Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde *gestorven* zijn, nog daarin leven?... Want wie *gestorven* is, is rechtens vrij van de zonde (Rom.6:2,7)
- “Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, *gestorven* aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter” (Rom.7:6)

# Met Christus gestorven

- A. Is *beeldspraak*. We zijn niet letterlijk gestorven op de dag dat Christus stierf, want toen waren we nog niet eens geboren.
- B. Is toch *een feit*. Paulus zegt: “U *bent* gestorven”. “Als *Één* voor allen gestorven is, dan zijn zij *allen* gestorven”. “Als (d.w.z. *aangezien*) wij met Christus gestorven zijn...” “Wij , die met betrekking tot de zonde gestorven *zijn*”. “Nu *zijn* wij... gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten”.
- *Paulus zegt NIET: Christus stierf in onze plaats. Hij zegt: “Als *Één* voor allen gestorven is, dan zijn zij *allen* gestorven”. Toen Christus stierf, stierven wij zelf ook! Zijn dood was de onze.*

### 3. Begraven

- “Wij zijn dan *met Hem begraven* door de doop in de dood” (Rom.6:4)
- “In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers *met Hem begraven* in de doop” (Kol.2:11-12)
- *Er staat: “de doop in de dood”, niet: “de doop in water”. En deze doop is: “het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees”, dus: het oude lichaam afleggen, dit ten grave dragen.*



# Met Hem begraven

- A. Is *beeldspraak*. Wij werden niet samen met de Here Jezus in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. We waren toen nog niet eens geboren.
- B. is toch *een feit*. Want Paulus zegt: “Wij *zijn* dan met Hem begraven”. “U *bent* immers met Hem begraven”

## 4. Opgewekt

- “Als u nu *met Christus opgewekt* bent, zoek dan de dingen die boven zijn” (Kol.3:1)
- “God... heeft ons *met Hem opgewekt*” (Efe.2:4,6)
- “...in de doop, waarin u ook *met Hem bent opgewekt*, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt” (Kol.2:12)

## 4. Opgewekt

- In Efe.1:19 -20 spreekt Paulus over “de allesovertreffende grootheid van Zijn [Gods] kracht *aan ons die geloven*, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden *opwekte*”.
- *De kracht waarmee God de Messias uit de doden opwekte, is ook werkzaam in “ons die geloven” !*

# Met Hem opgewekt

- *Opwekken betekent “wakker maken”. In dit geval: wekken uit de slaap van de dood.*
- A. “Met Hem opgewekt” is *beeldspraak*. Want toen de Here op de Paasmorgen door Zijn Vader werd opgewekt, lagen wij nog niet in onze graven en werden wij niet wakker gemaakt.
- B. is toch een *feit*. Want de Bijbel zegt, dat God ons met Christus *heeft* opgewekt (Efe.2:6), en dat wij met Hem opgewekt *zijn* (Kol.2:12, 3:1). *Dezelfde* kracht die Christus uit de doden opwekte, is in ons werkzaam (Efe.1:19-20)

## 5. Levend gemaakt

- “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, *met Christus levend gemaakt* – uit genade bent u zalig geworden” (Efe.2:4-5)
- “En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, *samen met Hem levend gemaakt* door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen” (Kol.2:13-14).

# Met Hem levend gemaakt

- *Levend maken is méér dan opwekken of doen opstaan uit het graf. Wordt daarom afzonderlijk vermeld. “Levend gemaakt” betekent: het ware leven ingegaan. Bekleed met onvergankelijkheid. Niet langer onderworpen aan de vruchteloosheid.*
- A. “Met Hem levend gemaakt” is *beeldspraak*. Want toen Hij op de Paasmorgen blinkend uit het graf kwam, werden wij niet onvergankelijk. We bestonden toen nog niet eens.
- B. “Met Hem levend gemaakt” is toch een *feit*. Want Paulus zegt dat God ons met Christus *heeft* levend gemaakt (Efe.2:4-5, Kol.2:13). Uit genade *zijn* wij behouden (Efe.2:5)

## 6. Gezet (in de hemel)

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft... *met Hem in de hemelse gewesten gezet*, in Christus Jezus” (Efe.2:4,6)

A. Dit is *beeldspraak*. Want in letterlijke zin bevinden we ons op dit moment nog in Drenthe, met onze voeten op de grond. Toen onze Heer naar de hemel voer, waren wij nog niet geboren.

B. Toch is dit een *feit*. Want: “God... *heeft* ons gezet”.

## 7. Geopenbaard in heerlijkheid

“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u *met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid*” (Kol.3:4)

“...Bij de *openbaring* van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht... wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag *verheerlijkt te worden in Zijn heiligen* en *bewonderd te worden in allen die geloven*” (2 Thess.1:7,10)



## 7. Geopenbaard in heerlijkheid

“Wij weten dat, *als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn*; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2)

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, *zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam*” (Fil.3:20-21)

## 7. Geopenbaard in heerlijkheid

“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen *de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden*. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het *openbaar worden van de kinderen van God* (Rom.8:18-19)

# Met Hem geopenbaard

A. Is nog *toekomst*. Want de Bijbel zegt: “Dan *zult* u ook”, “Wanneer Hij *zal* gekomen zijn”, “Wij *zullen* Hem gelijk zijn”, “Die ons veranderen *zal*”, “Die aan ons geopenbaard *zal* worden”.

B. Toch volstrekt *zeker*. (“U *zult*”, “Wij *zullen*”)

C. *Letterlijk waar*, geen beeldspraak! Ons lichaam “*wordt gelijkvormig* aan Zijn verheerlijkt lichaam”. Wij zullen “Hem *gelijk zijn*”.

# Samenvatting

Wat er met Christus is gebeurd in het *verleden*, is ook gebeurd met allen die in Hem geloven. Gelovigen zijn met Hem gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, levend gemaakt, en gezet in de hemelse gewesten.

Wat er met Christus zal gebeuren in de *toekomst*, zal op hetzelfde ogenblik ook met gelovigen gebeuren. Zij zullen met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid.

# Hoe kan dat?

Hoe is het mogelijk dat wat er met Christus gebeurde in het verre verleden, ook met ons is gebeurd? Wat antwoorden...

Gelovigen zijn “één geest met de Heere” (1 Kor.6:17). Alle gelovigen samen zijn “Christus” (= Gods Gezalfde, 1 Kor.12:12). Ze zijn “door één Geest tot één lichaam gedoopt” (1 Kor.12:13). Ze zijn het lichaam van de opgestane Heer (Efe.1:23, 3:6, 4:4, 4:12, 4:16, 5:23, 5:30; Kol.1:24, 2:19, 3:15). Die Heer is zelf het Hoofd (Efe.1:22, 4:15, 5:23; Kol.1:18, 2:19). Wie gelovigen vervolgt, vervolgt Hém (Hand.9:5, 22:8, 26:15).

# Tegenspraak

Een christelijke krant beweerde met grote stelligheid dat “de kerk zich Christus toegeëigend heeft”. Ik schreef hun dat de gemeente volgens de Bijbel Zijn Lichaam is, en kreeg het antwoord:

*“Paulus beschrijft een ideaal dat in de kerkgeschiedenis nooit werkelijkheid is geworden...”* [Wat ze daarna zeiden was heel ernstig. De gedachte dat de gemeente Christus’ lichaam zou zijn, was volgens hen anti-semitisch. Wie een lid van Christus denkt te zijn, meent zómaar de hemel te kunnen binnen huppelen !]

# Een ideaal?

Beschrijft Paulus in zijn brieven een *ideaal* dat nooit realiteit is geworden? Dat we niet op onszelf mogen toepassen?

Hij zegt: “Dit *weten* wij” (Rom.6:6). “Als *Één* voor allen gestorven is, dan *zijn* zij allen gestorven” (2 Kor.5:14). “U *bent* immers met Hem begraven” (Kol.2:12). “God *heeft* ons met Hem opgewekt” (Efe.2:6). “Hij *heeft* u samen met Hem levend gemaakt” (Kol.2:13). “God *heeft* ons met Hem in de hemelse gewesten gezet” (Efe.2:6). “U *zult* ook met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid” (Kol.3:4).

# Volmaakt geworden

Zulke Bijbelwoorden beschrijven *heilsfeiten* die we mogen aanvaarden, als kinderen. Wie het onderwijs van Paulus afwijst, verlaat het spoor van het geloof en verwacht heil van menselijke werken. De apostel schreef niet voor niets:

“Pas op dat niemand u als buit meesleept... volgens de overlevering van de mensen... maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En *u bent volmaakt geworden in Hem*, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht” (Kol.2:8-10)



# Kortom

1. Laten we God vooral blijven “prijzen om Zijn genade”, en ons daar niet van laten afbrengen. We mogen “overvloedig zijn in dankzegging”, want God heeft ons in Christus geplant – we zijn “geworteld” in Hem (Kol.2:7).
2. Aangezien wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven (2 Tim.2:11). Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet (2 Tim. 2:13). Daar mogen we **AMEN** op zeggen!