



Hoe leest u?

Romeinen 9:30-32

# Romeinen 9:30-32

“Wat zullen wij dan zeggen? *Dit*: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom *niet*? Omdat zij *die* niet uit geloof *zochten*, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots...” [HSV]

Voor “heidenen” staat hier *ethnè*: “naties”. De mensheid bestaat uit Israël en uit de “heidenen” (d.w.z. de volken).

“Uit geloof” en “uit werken” slaat terug op “najagen”.

# Niet toekomen

Paulus zegt over zijn volksgenoten die niet in Christus geloven: “Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen”

“Najaagde” = elders vertaald met “*vervolgde*” (zie Gal.1:23, Fil.3:6). Najagen = ergens achterheen zitten.

“Wet van de gerechtigheid” = wet die laat zien wat rechtvaardigheid, wat een goede levenswandel, is.

“Aan toekomen” = elders vertaald met “over (of tot) iets komen”, d.w.z. iets *bereiken* (zie b.v. Mat.12:28, Luk.11:20, 1 Thess.2:16)

# Angstaanjagend beeld



Deze meneer “jaagt iets na”,  
maar “komt er niet aan toe”.  
Hij wil iets lekkers eten,  
maar hoe hard hij ook rent,  
hij krijgt het nooit te pakken!



Sisyfus moest voortdurend  
zwoegen en altijd falen. Hij  
“joeg ernaar” om zijn rots-  
blok op de bergtop te krijgen,  
maar bereikte zijn doel nooit!

# Twee “luisterstijlen”

Paulus stelt in vers 32 twee manieren om gerechtigheid “na te jagen” tegenover elkaar:

“Omdat zij *die* niet uit geloof zochten, maar als uit werken...”

Als je de gerechtigheid waarvan de wet spreekt wilt bereiken (=aan Gods standaard wilt voldoen), dan kun je volgens de apostel op twee manieren naar de wet luisteren:

1. “Uit geloof”
2. “Uit werken”

# Meestal

De volksgenoten van Paulus, Israëlieten, gingen bij het luisteren naar de wet uit van “werken”.

## GIJ ZULT....

Geen andere goden hebben...  
Geen beeld maken...  
U daarvoor niet buigen...  
De Naam niet ijdel gebruiken...  
Rusten op de sabbat...  
Niet doodslaan...  
Niet echtbreken...  
Niet stelen...  
Geen vals getuigenis spreken...  
Niet begeren...

Wanneer de wet zei: “Gij zult”, dan vatten zij dit op als: “Jullie moeten”.

## JULLIE MOETEN...

(dit NALATEN, en dat DOEN)

Ze meenden rechtvaardig te kunnen worden door te doen wat de wet zegt. Maar de wet kan de mens niet levend maken (Gal.3:21)

# Akelig om te zeggen

De meeste christenen luisteren net zó naar Gods woord als de volksgenoten waarover Paulus sprak!

- Ze menen dat de tien geboden aan hen laten zien, “hoezeer ze in de afgelopen week weer gefaald hebben” en hen “bepalen bij hun plichten”.
- Ze zeggen dat het er bij het luisteren naar de Bijbel om gaat, “wat wij met het woord van God doen”.
- “Niet de leer, maar de praktijk” is hun motto.

*Ook zij* gaan dus uit van: “werken”.

# Een vernietigend oordeel

Paulus zegt in de verzen 31 en 32, dat wie uitgaat van werken, niet aan de wet van de gerechtigheid toekomt.

Zolang iemand op deze manier blijft luisteren, is hij of zij veroordeeld tot Sisyfus arbeid.

Wie zo luistert, blijft achter de gerechtigheid aanrennen maar zal er nooit in slagen om deze te bereiken.



# Wie uitgaat van werken

*Is veroordeeld tot navelstaren!*

Kijkt naar *beneden* – naar *zichzelf*.

“Ik moet... Doe ik dat?”

“Heb ik het verkeerde  
nagelaten?”

“Heb ik het goede gedaan?”

Wie eerlijk is. stelt telkens  
opnieuw vast dat hij faalt!



# Wie uitgaat van werken



Is een *slaaf*... die erg veel *moet* en nooit genoeg doet (Gal. 4:1,7,24)

Heeft... “een *juk* op de hals” dat niemand kan dragen (Hand. 15:10)

*Vreest* ... (voor straf, of afwijzing, Rom. 8:15, 1 Joh. 4:18)

Heeft moeite om God met heel zijn hart te vertrouwen en lief te hebben, is eerder bang voor Hem.

# Wie uitgaat van werken

Beschouwt God als een veeleisende Heer. Gods woord is voor zo iemand: “Wet op wet, wet op wet, eis op eis, hier wat, daar wat...” (Jes. 28:13a)

“...Struikelt bij het gaan achterwaarts en valt te pletter, wordt verstrikt en gevangen” (Jes. 28:13b)

Doet zijn uiterste best om verder te komen en gaat toch niet vooruit. Voelt zich gevangen in een strik.



# Gestoten

Paulus schrijft over zijn volksgenoten: *“Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots”* (Rom.9:32)

Israël, dat eeuwenlang “de wet van de gerechtigheid had nagejaagd” (vs.31) kon het niet verdragen dat heidenen die zich nooit hadden ingespannen om volgens Gods geboden te leven (vs.30) zó maar door God werden aanvaard, en vanwege hun geloof als rechtvaardigen werden beschouwd.

Die houding is niet alleen te vinden bij Israëlieten. Het goede nieuws van Gods genade is een aanstoot voor ieder mens die op grond van zijn eigen keuzes of daden rechtvaardig meent te zijn.

# Gestoten

Paulus schrijft over zijn volksgenoten: *“Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots”* (Rom.9:32)

Wie uitgaat van werken, wil *eer* hebben van zijn werk. Hij kan het niet verdragen dat God “om niet” geeft aan mensen die zich niet hebben ingespannen. De Here Jezus zei hierover in gelijkenissen:

“Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijk gesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben!” (Matth.20:12)

“Nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hém het gemeste kalf geslacht!” (Luk.15:30)

# Tweedracht



Wie voor geboden ijveren kiezen enkele voorschriften uit maar leven beslist niet de *hele* wet na.

Zij verkondigen dus een “*eigenwillige* godsdienst” (Kol.2:23).

Ze kijken neer op wie niet zo leven zoals zij: “Die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij!” (Joh.7:49).

→ Verdeeldheid

# Anders luisteren

Wie zoals Paulus (en zijn bekeerlingen) uitgaat van geloof, luistert op een heel andere manier naar de wet.

## **GIJ ZULT....**

Geen andere goden hebben...  
Geen beeld maken...  
U daarvoor niet buigen...  
De Naam niet ijdel gebruiken...  
Geen werk doen op sabbat...  
Niet doodslaan...  
Niet echtbreken...  
Niet stelen...  
Geen vals getuigenis spreken...  
Niet begeren...

Wanneer de wet zegt: “Gij zult”, dan horen zij: “Jullie zullen”.

## **JULLIE ZULLEN...**

(ook al zijn jullie er niet toe in staat, het zal zo worden omdat Ik het zeg)

# Abraham als voorbeeld



“Iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn... Kijk toch naar de hemel en tel de sterren... Zó talrijk zal uw nageslacht zijn” (Genesis 15:4-5)

Uitgaan van geloof

Ook al zijn Sara en ik allebei al stokoud, als God het zegt dan krijgen wij een zoon ! Hij maakt doden levend (Rom.4:16-25, Hebr.11:11-12)

Uitgaan van werken

Ik moet een zoon krijgen... door met Hagar te trouwen kan ik dat doel bereiken. Er is wel haast bij, want ik ben al erg oud... (Gen.16:2, Gal. 4:22)



# Tegenwerping

Velen zeggen: “Wij houden ons aan Christus, en Paulus wijzen we af. Wat Paulus schreef is in strijd met het onderwijs van Christus. ”

Ze doelen op wat de Here Jezus zei in de Bergrede (Matth.5:17,19):

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen... Wie... één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen”.

# Wat de Here werkelijk zei

De Here Jezus zei dat Gods geboden niet afgeschaft (lett. “niet ontbonden”) konden worden, maar Hij liet daaraan voorafgaan:

“Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles *geschied is*”  
(Matth.5:18)

Wanneer iets “geschiedt”, dan gaat er een profetie in vervulling.  
(zie b.v. Matth.1:22, Matth.21:4, Matth.26:56).

➤ De wet is dus niet maar alleen een opsomming van allerlei voorschriften. Het is een voorzegging van hoe het op aarde eens zal zijn!

# Anders kijken

Wie uitgaat van geloof kijkt In andere richting dan wie uitgaat van werken: zo iemand kijkt *omhoog* – naar *God*.

“Mijn woord dat uit Mijn mond uitgaat... zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”  
(Jes.55:11)



Wie gelooft is rechtvaardig – omdat hij op Gods woord vertrouwt (Rom.4:3-5).

# Wie uitgaat van geloof



Is niet langer een slaaf, maar een *zoon*  
(Rom.8:15,29; Gal.3:26, 4:4-7, Efe.1:5)  
*(NB vrouwen zijn ook zonen!)*

Staat in de *vrijheid* (Gal.5:1)

Heeft *vrede* met God (Rom.5:1)

Volmaakte *liefde* drijft de vrees uit  
(1 Joh.4:18)

Kent *blijdschap* en optimisme (Fil.1:25,  
2:18, 3:1, 4:4-7)

# Anders luisteren

Voor wie uitgaat van geloof is Gods woord niet: “Wet op wet, eis op eis”, maar: “Dit is de *rust*, geeft de vermoeide *rust*, en dit is de *verademing*” (Jes. 28:11-13, aangehaald in 1 Kor.14:21)

Geen zware last of strenge eis, maar rust en verademing! Voedsel, waarvan je groeit en kunt genieten (1 Petr.2:2).



# Consequentie



*God* heeft alles in en door jou tot stand gebracht. Dus:

“Alle roem is *uitgesloten*” (Rom.3:27).

“Wie roemt, roeme in de *Here*”

(1 Kor.1:31, 2 Kor.10:17)

Alles wat je bent en alles wat je hebt, heb je *gekregen* (1 Kor.4:7)

→ Je bent niet meer dan een ander. Hooguit heb je wat meer gekregen.

# Harmonie

“Wie bent u, dat u de huisslaaf van een Ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden” (Rom.14:4)

“Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert” (Rom.14:19)

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van een ander” (1 Kor.6:12, 10:23-24)

# Bezwaren

Is beamen wat God zegt werkelijk genoeg om rechtvaardig te zijn? *Dat* zou maar makkelijk wezen...

1. Zonder inspanning komt er niets tot stand ! Geloof zonder werken is *dood!*
2. De Bijbel spreekt toch duidelijk over *goede werken...*
3. En over *erekransen...*
4. Over *overwinnaars...*
5. En over *loon* in de hemelen....



# Bijbels antwoord

1. *God* werkt zowel het willen als het werken in ons (Fil.2:13). We mogen overvloedig zijn in het werk *van* de Heer (1 Kor.15:58, 16:10) . Niet *wij* werken, maar Gods genade die met ons is (1 Kor.15:10). *Christus* leeft in ons (Gal.2:20)
2. Goede werken heeft *God* tevoren bereid (Efe.2:10)
3. Beoordeeld wordt *hoe* (van welke aard) ons werk is (1 Kor. 3:13). Alleen werk van Goddelijke oorsprong is kostbaar.
4. Wij zijn *meer* dan overwinnaars. Omdat God de strijd voert hebben we bij voorbaat al gewonnen (Rom.8:37).
5. Het loon dat Christus uitbetaalt is *Zijn* loon, niet dat van ons (Openb.22:12)

# Kortom...

*Waarvan gaat **u** uit?*

*Hoe luistert **u**?*

*Wat hoort **u**?*

*Een zware last, of geweldige beloften?*

